

**Αναμνήσεις για το μέλλον.**

Συντάχθηκε από τον/την Administrator

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:44

---



Λένε οι περισπούδαστοι δημοσιογράφοι της έντυπης και ηλεκτρονικής ενημέρωσης.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις ..... Και συμπληρώνω εγώ ο παρκαρισμένος και κολλημένος στο παρελθόν Καραμπιναριώτης....

Μια φωτογραφία μύριες αναμνήσεις.

## **Αναμνήσεις για το μέλλον.**

Συντάχθηκε από τον/την Administrator

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:44

---

Ψάχνοντας ένα σακουλάκι που μου άφησε κληρονομιά η συγχωρημένη η μάνα μου ανάμεσα σε οικογενειακά χαρτιά κειμήλια βρήκα και μερικές παλιές φωτογραφίες από τα δύσκολα, φτωχικά μετεμφυλιακά χρόνια των δεκαετιών του '40 και του '50.

Ωρες ολόκληρες έκατσα και τις περιεργάστηκα, τις απολάμβανα. Βλέποντας τες το μυαλό μου πληριμύρισε από όμορφες σκηνές εκείνης της εποχής που έζησα στο χωριό μας και η σκέψη φτερούγισε πίσω και μου κουβάλησε γλυκιές παιδικές αναμνήσεις. Μπροστά μου σχηματίστηκε ένα χωριό, τα Βρυσικά, ζωντανό και δραστήριο, γεμάτο ζωή, γεμάτο παππούδες και γιαγιάδες, άνδρες και γυναίκες, νταήδες και κάκουδες, παλικάρια και κοπέλες, πιδούδια και κουρτσούδια, να φωνάζουν, να γελούν, να χαιρούνται, να κλαίνε, να δουλεύουν ή να γλεντούν και να χορεύουν.

Όμορφα χρόνια ήσυχα αγγελικά δοσμένα.

Επάνω βλέπετε μια από αυτές τις φωτογραφίες της μικρή χρυσής για μένα κληρονομιάς.

Αποθανάτισε ο φωτογράφος μια σκηνή από ένα χορό, ένα γλέντι στην πλατεία, στο "μισοχώρι".

Μαρμάρωσε στο χαρτί μια στιγμή και τη χάρισε στη αιωνιότητα να την βλέπουμε και να τους θυμόμαστε.

Πρώτος σέρνει το χορό ο πάππου Κύρος Κυρούδης, πρόεδρος τότε της κοινότητας και ακολουθεί ο γραμματέας, ο Σωτήριος Γουδουσάκης, πιασμένος από αυτὸν χορεύει ο αστυνόμος, ο ενωμοτάρχης Μόρφης, χορεύουν με ζωντανή μουσική που παίζουν το κλαρίνο και το ούτι.

## **Αναμνήσεις για το μέλλον.**

Συντάχθηκε από τον/την Administrator

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:32 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011 15:44

---

Ευτυχισμένα χρόνια που τους χάρισε ο Μεγάλος Πλάστης που σίγουρα θα τους καμαρώνει ρίχνοντας κλεφτές ματιές από ψηλά.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ**