

ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08

*' από τον "Όμηρο πληροφορούμεθα ότι ή Θράκη ήτο χώρα άμπελόεσσα, ότι ήτο χώρα ήδύοι
νος παράγουσα τον περίφημον βίμβλιον οίνον παραβαλλόμενον προς
τό "Ολύμπιον νέκταρ'*



ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΤΟΛΙΔΗ

Ο ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ!

«Άπό τη Θράκη βρε παιδιά άπό την Πιερία έβγήκεν ή θρησκεία».

ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08

Ο άειμνηστος Θρακιώτης ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός με τό μικρό του αυτό δίστιχο μας υπενθυμίζει δύο μεγάλα γεγονότα, που αναφέρονται στην αρχαία Θράκη. Τό ενα γεωγραφικόν: ότι τά δυτικά σύνορα τής αρχαίας Θράκης δεν ήσαν τά σημερινά, ό Νέστος, άλλα έφθαναν στον "Όλυμπο και στά Πιερία όρη, όπως τά βόρεια έφθαναν στον "Ιστρον ποταμόν, τον σημερινόν Δούναβιν. Ως προς τόν πληθυσμόν, κατά τόν Ηρόδοτον, τό Θρακικόν "Εθνος της έποχής εκείνης ήτο τό πολυπληθέστερον μετά τό Ίνδικόν. Τό άλλο θρησκευτικόν: ότι από τήν Θράκη από τήν Πιερία έβγήκεν ή θρησκεία. Πράγματι στή Θράκη εκείνη τής αρχαιότητας έβγήκε μια θρησκεία, ή θρησκεία του Όρφέως και του Διονύσου, ή οποία ήτο ειδωλολατρική ως προχριστιανική, ήσκησεν όμως επίδρασιν στον Χριστιανισμόν γιατί απέβλεπε στην ανύψωση του ανθρώπου σε ύψηλοτέραν ήθικήν σφαίραν, απέτρεπε τόν φόνον των ανθρώπων και έπρέσβευε τήν άθανασίαν τής ψυχής.

Είναι γνωστόν ότι ό Όρφεύς ήτο Θράξ μουσικός, υιός του βασι-λέως Ίάγρου και τής μούσης Καλλιόπης. Ό Διόνυσος ήτο θεός τής αρχαίας Θράκης, υιός του Διός και τής Σεμέλης, οφείλει δέ τό δεύ-τερον συνθετικόν του ονόματος του στο σπήλαιον Νύσα του Παγγαίου "Όρους, όπου έζησε τά πρώτα παιδικά του χρόνια. Από τήν Θράκη ορμώμενος ό Διόνυσος επεκράτησεν ως θεός ολοκλήρου τής αρχαίας Ελλάδος. Κατά τόν Πίνδαρον οι "Ελληνες θεωρούσαν τόν Διόνυσον άρχηγόν του οίνου, οι δέ Αθηναίοι τόν έτιμοΰσαν ως ιατρόν.

Στήν Θράκη ό Διόνυσος έταυτιζετο με τόν θεόν Βάκχον ή καί τόν "Ιακχον. Επόπτευε δέ τās εκδηλώσεις των θρησκευτικών τελετών και διασκεδάσεων και ιδιαίτέρως του τρύγου των αχανών αμπελώνων τής
ράκης. Θ

Ό Τρύγος

ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08

Ο τρύγος σ' ολόκληρη τη Θράκη, ιδιαιτέρως όμως στην Ανατολική, αποτελούσε μεγάλο και ευχάριστο γεγονός. Ο αείμνηστος Θρακιώτης ποιητής, πολιτικός και λόγιος Νικ. Κωνσταντάπουλος στο μεγάλο έμμετρο ποίημά του «Τα έπιλήνια» αρχίζει με την φράση: «Της Θράκης θέλησα να ψάλω τον τρύγο χρονικό μεγάλο» στην ιδιαιτέραν του πατρίδα, τον Σκοπόν των 40 Εκκλησιών.

Τό ίδιο θα ημπορούσα να πώ και εγώ για το δικό μου χωριό το Μειγάλο Ζαλούφι της Αδριανουπόλεως άλλ' ακόμη γενικώτερα για όλη την Ανατολ. Θράκη.

Εκεῖ στην Ανατ. Θράκη λόγω τοῦ κλίματος άλλα και της ποιότητας των εδαφών δύο κυρίως ἦσαν αἱ ἀσχολίαι τῶν γεωργῶν: ἡ μεγάλη καλλιέργεια εἰς σιτηρά και ἡ μεγάλη ἀμπελοργία.

Δεν λείπουν, βεβαίως, τὰ ἀμπέλια ἀπό τα διάφορα διαμερίσματα της Ελλάδος. Ὅμως στην Ανατολ. Θράκη τα εἰδικῶς κατάλληλα χῶματα, τα ελαφρῶς επικλινῆ ἀμμοαργιλῶδη κόκκινα χῶματα, τα λεγόμενα ἀμπελοχῶματα, βοηθοῦσαν ὥστε ολόκληρες ἐκτάσεις να καλύπτονται ἀπό ἀμπέλια και ἡ παραγωγή τοῦ κρασιού να εἶναι ἀφθονη καὶ σέ ἀρίστη ποιότητα. Ὅχι δε μόνον στην σύγχρονη ἐποχή ἀλλα και στην ἀρχαιότητα και στην ἐποχή τοῦ Ὁμήρου. Ἔτσι ἀπό τον Ὁμηρο πληροφοροῦμεθα ὅτι ἡ Θράκη ἦτο χῶρα ἀμπελόεσσα, ὅτι ἦτο χῶρα ἡ δύοινος παράγουσα τον περίφημον βίμβλιον οἶνον παραβαλλόμενον προς τό Ὀλύμπιον νέκταρ. Ὁ ἴδιος κάμνει ἰδιαιτέραν μνείαν για τον Μαρώνειον οἶνον, ὁ ὁποῖος ἐστοίχισε στον Πολύφημον τον μοναδικόν του ὀφθαλμόν και μας πληροφορεῖ ἀκόμη ὅτι κατά την πολιορκίαν της Τροίας τὰ πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν ἐκουβαλοῦσαν συνεχῶς κρασιά ἀπό τήν ἐναντι Ανατολ. Θράκην για να μεθύσουν οι πολεμισται και νά ἀνθέξουν στα βάσανα της 10ετοῦς πολιορκίας.

[Ολόκληρο το κείμενο σε pdf , κωδικός: thraki](#)

και μερικές φωτογραφίες ἀπό τα κρασοάμπελα του ΠΣΑΒ

ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08



ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08



ο Τρύγος

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011 13:43 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 17 Απρίλιος 2012 18:08

